

Een gat in De Sterre

We komen al verschillende jaren over de vloer bij boer Charles en z'n lief vrouwtje. Telkens zijn we zeer welkom of het nu voor kerkuilen is of voor broedende kiekendieven in hun gerstvelden. Beiden zijn reeds een stuk in de tachtig maar wonen nog steeds op hun boerderij De Sterre, diep in de Zelte. De Uilenwerkgroep van de Kustpolders plaatsten eind de jaren tachtig reeds een kerkuilennestkast in een zijschuurtje van de boerderij maar Charles had nog niet het geluk om kerkuilenjongen in z'n handen te mogen houden ondanks z'n leeftijd. Tien jaar terug voegden we nog een extra nestkast toe in de schuur maar ook deze bleef zonder succes. De hoogte van de schuur is nogal beperkt en de afstand tussen de strokar en de nestkast is te gering zodat de drempelvrees voor de kerkuilen blijkbaar wat te hoog is.

Nu moeten we wel zeggen dat een jaar of vijf geleden Charles wel een koppel kerkuilen over de vloer had maar bij de controle ging het mis. Bij het benaderen van de nestkast vloog het koppel reeds uit en koos niet voor de uitgang van het zijschuurtje maar resoluut voor een venster aan de andere kant met een botsing tot gevolg. Adieu kerkuilen, wij en Charles zagen ze helaas niet meer terug. Charles spreekt er nog ieder jaar over en het werd tijd dat we iets rechtzetten.

Van Charles kregen we de toestemming om een nieuw uilengat te boren in de zijgevel van de stallen. In de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar de halfopen schuur eerder een zeldzaamheid is, doen ze dit geregeld en met succes. Voor ons was het de eerste keer. Dankzij de firma Claerhout uit Gits, waar medewerker Ben Bruynooghe werkzaam is, konden Ben en Christiaan Decap een klokboor van 152 mm richten op de topgevel van de Sterre. Een heuse bazooka, zo'n klokboor. De installatie vergde wat tijd maar eens alles op z'n plaats, ging de boor doorheen de muur als was het boter. De opening was netjes afgewerkt en dankzij de gestapelde strobalen werd de nestkast zonder veel extra werk mooi achter het nieuwe uilengat geplaatst. Charles zag dat het goed was en poseerde fier in de opening van z'n staldeur onder het gat in De Sterre. Staat het in 'de sterre' geschreven dat we hier binnenkort kerkuilenjongen ringen?

Kris Degraeve

